

## Themablاد "Lijden"

Versie 28 december 2012

### Oorsprong

De oorsprong van al het lijden is de komst van de zonde in de wereld en de vloek over de aarde die dit tot gevolg heeft gehad. (Gen. 3:16-19)

### Vormen

Lijden kan op veel manieren tot uiting komen

- Vervolging / gevangenschap.
- Sociaal / geestelijk.
- Lichamelijk.

### Lijden in Jezus naam

Veel lijden betreft het lijden in Jezus naam. Vaak is hierbij sprake van vervolging en/of gevangenschap omwille van het geloof in Jezus.

- De wereld haat gelovigen. (Joh. 15:18-21)
- Al in Azië ondervonden Paulus en zijn gezelschap vervolging. (II Kor. 1:8-9)
- Paulus merkt op dat hij een behagen in vervolging etc. heeft, omdat juist dan de kracht van Christus ten volle zichtbaar kan worden. (II Kor. 12:10)
- Gevangenschap kan de verspreiding van het evangelie bevorderen. (Fil. 1:12-14)
- Alle gelovigen kunnen vervolging verwachten. (II Tim. 3:12)
- Delen in het lijden van Christus leidt tot vreugde bij de openbaring van Zijn heerlijkheid. (I Petr. 4:12-16)
- Een 'bijzondere categorie' vormen gelovigen die om hun getuigenis om het leven zijn gebracht ('martelaren'). In Openb. 6:9 wordt beschreven hoe hun zielen onder het altaar verblijven.

### Lijden en heil

Lijden kan tot heil van de betreffende persoon zijn. Voorbeelden hiervan zijn

- Lijden tot onderwijzing van Gods instellingen. (Psalm 119:71, 75)
- Lijden tot vermaning en tuchtiging. (Hebr. 12:5-11)
- Lijden tot bewerkstelling van geduld en volharding. (Jak. 1:2-4)
- Lijden tot beproeving van de echtheid van het geloof. (I Petr. 1:6-7)

### Lijden en oordeel

Alhoewel lijden het gevolg kan zijn van zonde, is het dat vaak niet.

- Lijden kan tot heil van de betreffende persoon zijn (zie het voorgaande gedeelte).
- Lijden kan worden gevolgd door een wonder, waarmee Gods grootheid wordt getoond. (Joh. 9:2-3)

Soms is lijden wel een direct gevolg van een oordeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gevolgen van misstanden bij het avondmaal. (I Kor 11:27-31)

In het Oude Testament komt het veelvuldig voor dat het volk Israël wordt gestraft als reactie op het optreden van een koning die "niet doet wat goed is in de ogen van de Heere". (1 Kon. 15:25-32, 2 Kon. 8:25-9:10)

Zie ook 2 Kon. 5:19-27 voor het verhaal van Gehazi die (met de rest van zijn nageslacht) door melaatsheid wordt getroffen, nadat hij zogenaamd in opdracht van Elisa aan Naäman toch om een gift vraagt. (Lijden als gevolg van begeerte.)

Zonde leidt ertoe dat de betrokkene 'onder de paraplu van Gods bescherming vandaan gaat'.

### Gedeeld lijden

Het feit dat alle gelovigen onderdeel uitmaken van het ene Lichaam van Christus, maakt dat alle leden van dat Lichaam lijden wanneer één ervan lijdt! (I Kor. 12:26)

### Zekerheid en troost

Het feit dat lijden soms niet te keren is, neemt niet weg dat onderstaande geloofszekerheden onveranderlijk zijn;

- God laat nooit in de steek, ook niet ten tijde van diepe duisternis. (Psalm 23:4)
- God beschermt in "kwade dagen". (Psalm 27:5-6)

- Niets kan ons scheiden van de liefde van God, in Christus Jezus. (Hand. 8:38)
  - Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die nog geopenbaard zal worden. (Rom. 8:18)
  - God doet alle dingen meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. (Rom. 8:28)
  - God zal niet toelaten dat gelovigen worden verzocht boven wat zij aankunnen. (I Kor. 10:13)
  - Het zichtbare is tijdelijk, het onzichtbare eeuwig. (II Kor. 4:16-18)
  - Jezus is gisteren, heden en in de toekomst dezelfde. (Hebr. 13:8)
- Merk op dat lijden hiermee niet wordt gelegitimeerd!

### **Job**

Wanneer het gaat over lijden, wordt vaak het voorbeeld van Job aangehaald. Uit het verhaal van Job valt een aantal lessen te leren;

- Ondanks al het lijden dat Job overkwam, bleef hij Gods naam groot maken. (Job. 1:21)
- Rouwen mag! (Job 1:20-21, 2:13)

Tegelijkertijd roept het lijden in Job het beeld op van 'willekeur'. Alsof Job, van wie God zelf zegt dat niemand zo vroom, godvrezend etc. was, tot een 'speelbal' wordt gemaakt in de strijd tussen Satan en God. Uiteindelijk beloont God Job voor zijn trouw en verootmoediging (Job 1:8, 42:10).

### **Het definitieve einde van lijden**

Pas na het laatste oordeel, met de komst van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zal er tevens een einde aan alle vormen van lijden zijn gekomen. (Openb. 21:4)

### **Oordeelt niet**

Zoals uit het voorgaande blijkt, kan lijden vele oorzaken hebben. Het is daarom van groot belang niet te snel conclusies te trekken over mogelijke oorzaken en op grond hiervan te gaan oordelen. (Matt. 7:1, Jak. 4:11-12)

Waar we in dergelijke situaties aan mogen blijven vasthouden is de erkenning dat God een soeverein God is. God kan ingrijpen, maar kan er ook voor kiezen dat niet te doen. Dit doet echter niets af aan Zijn almacht! (Gen. 17:1, Openb. 19:6)

Zolang de wereld waarin we leven nog gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde, zullen we moeten accepteren dat er veel dingen zijn die we niet kunnen en zullen begrijpen. We zien maar een deel van Gods plan, omdat we "kijken door middel van een spiegel in een raadsel". (I Kor. 13:9, 12)