

Themablاد "Leven en dood"
Versie 28 december 2012

Nieuw leven

Al vanaf het moment van de conceptie geeft God (nieuw) leven. Hij is het die "onze nieren heeft geschapen en ons in de moederschoot heeft geweven". (Ps. 139:13)

God verbindt Zijn bovennatuurlijk handelen aan het natuurlijk handelen van de mens. Dit is een geestelijk principe dat op veel plaatsen in de Bijbel terugkomt (denk bijvoorbeeld ook aan zegenen, ziekenzalving, etc.)

Abortus

De consequentie van het punt dat God zelf leven schenkt, is dat abortus, ongeacht het moment waarop de abortus plaatsvindt, het voortijdig beëindigen van door God gegeven leven is.

Een (de enige?) situatie waarin een dergelijke keuze vanuit Bijbels oogpunt te rechtvaardigen is, is wanneer het leven van de moeder gevaar loopt.

Als gevolg van de ontwikkeling van de medische wetenschap is er steeds meer mogelijk. Er zijn omstandigheden denkbaar waarin de levensverwachting van het ongeboren kind dermate slechts is, dat het te rechtvaardigen is de behandeling niet te starten of te continueren, ook wanneer dit de dood tot gevolg heeft. In feite is hier sprake van (passieve) euthanasie.

Dood en het leven erna

Aan ieder aards leven komt een einde. Voor iedere dode geldt dat "het stof naar de aarde terugkeert en de geest terugkeert naar God die hem gegeven heeft". (Pred. 12:7)

Ook wordt er over doden wel gesproken als "ontslapenen". (I Kor. 15:6, 18, 20, 51, I Thess. 4:13, 15)

Een overleden mens is zich van niets meer bewust. (Prediker 9:5,10)

Naar het zich laat aanzien, bevinden de doden zich (tijdelijk) in het 'dodenrijk'. Het 'dodenrijk' wordt ook wel aangeduid met 'sheol' / 'sjeool' (Hebreeuws) dan wel 'hades' (Grieks). De betekenis van 'hades' is 'niet-geziene'. Dit is iets wezenlijk anders dan 'gehenna', waarmee de hel (plaats van eeuwige pijniging) wordt aangegeven!

Over de (tijdelijke) verblijfplaats van de gestorven gelovige is de Bijbel niet helemaal duidelijk.

- Tegen de misdadiger naast Jezus op Golgotha zei Jezus "heden zult u met mij in het paradijs zijn". Tegelijkertijd weten we dat Jezus na zijn sterven drie dagen 'in het hart van de aarde' (dodenrijk?) verbleef. (Matt. 12:40, Lukas 23:43)
 Overigens beschrijft ook Paulus de aanwezigheid van het paradijs. (2 Kor. 12:4)
- Het sterven wordt wel vergeleken met het afbreken van onze aardse tent. Na de dood nemen gelovigen "hun intrek bij de Heere". In het huis van Zijn Vader zijn vele woningen en Jezus is er naartoe gegaan om een plaats voor iedere gelovige gereed te maken. (Joh. 14:2, II Kor. 5:1, 5:8, II Petr. 1:13)
 Jezus komt echter pas op een later tijdstip terug om de gelovigen tot zich te nemen. 'Tijd' speelt hierbij dus een belangrijke rol! (Joh. 14:3)
- Bij Jezus wederkomst zullen de gelovige doden als eerste worden opgewekt om met de 'levenden die overgebleven zijn' in de wolken te worden opgenomen voor een ontmoeting met Jezus.
- Tegen de 'zielen onder het altaar' (gelovigen die tijdens de verdrukking om het leven zijn gekomen) wordt gezegd dat ze "nog een korte tijd moeten rusten". (Openb. 6:9-11)

Zie ook I Kor. 15.

We zullen moeten accepteren dat er veel dingen zijn die we niet kunnen en zullen begrijpen. We zien maar een deel van Gods plan, omdat we "kijken door middel van een spiegel in een raadsel". (I Kor. 13:9, 12)

Van belang is om te beseffen dat het begrip 'tijd' bij God heel anders is dan bij de mens, Duizend jaren zijn voor God als één dag. Hij is eeuwig. (Ps. 90)

Overigens

- Noemt de Bijbel de dood niet voor niets “de laatste vijand”. (I Kor. 15:26)
- Worden bestaande relaties zoals een huwelijk in de hemel niet gecontinueerd. (Matt. 22:28-30)

Euthanasie

De consequentie van het punt dat God zelf leven schenkt, is dat (actieve) euthanasie het voortijdig beëindigen van door God gegeven leven is.

Ook hier geldt dat als gevolg van de ontwikkeling van de medische wetenschap er steeds meer mogelijk is. Een mens heeft ook het recht om te sterven!

De grens tussen actieve en passieve euthanasie is hierbij niet altijd even duidelijk. Zo kan actieve pijnbestrijding ertoe leiden dat de dood versneld wordt. Wat wel en wat niet vanuit Bijbels oogpunt te rechtvaardigen is, zal per situatie bekeken moeten worden.