

Themablad "Islam"

Versie 28 december 2012

Waarom dit themablad

Met het grote aantal immigranten dat zich de afgelopen jaren in Nederland heeft gevestigd, is de Islam ook in Nederland een steeds belangrijker religie geworden. Ook de Opstandingskerk krijgt hier steeds vaker mee te maken.

Omdat de bij veel christenen aanwezige kennis van de Islam vaak beperkt is, wordt in dit themablad enige achtergrondinformatie gegeven, waarbij deze informatie in een christelijk perspectief wordt geplaatst.

Aanvullende informatie in relatie tot Israel is terug te vinden in het themablad 'Israel'.

Mohammed en Jezus

Volgens de Islam was Jezus een grote profeet (en niet de Zoon van God), net als Abraham, Jozef en David. Jezus werd enkel tot de 12 stammen van Israel gezonden en niet tot de hele mensheid. De laatste en tevens grootste profeet was Mohammed. Aan hem werden de openbaringen van God aan de hele mensheid getoond.

Volgens de Islam kan een mens niet God zijn. Het verheffen van een mens tot God is volgens hen afgoderij.

Moslams geloven in de maagdelijke verwekking van Jezus, in het feit dat Hij in de hemel is opgenomen en daar nu is en dat Hij eens terug zal keren, maar niet in Zijn kruisiging, Zijn drie dagen dood-zijn en Zijn wederopstanding.

Volgens de Islam werd er iemand gekruisigd die veel op Jezus leek.

Terwijl Mohammed met politieke macht probeert het rijk van God op aarde te stichten, spreekt Jezus over een hemels koninkrijk dat niet van deze aarde is.

Koran en Bijbel

In de Koran worden de Torah (Genesis tot en met Deuteronomium), de Psalmen en de evangeliën genoemd.

Volgens de Koran zond Allah eerst de Torah en het Evangelie en daarna de Koran. De Koran zou de Torah en het Evangelie zelfs bevestigen.

Bij vergelijking van beide boeken blijken er echter wel verschillen te zijn. Een theorie hoe dit kan, is volgens de Islam dat de Torah en het Evangelie zijn veranderd. De boeken die nu in de Bijbel staan, bevatten niet meer de boodschap die Allah geopenbaard had. Dit is echter tegenstrijdig met de Koran, die stelt dat Gods woorden niet veranderd kunnen worden.

Volgens Soera 4:136 moeten moslams niet alleen in de Koran geloven, maar ook in de eerdere openbaringen.

De Koran spreekt deze eerdere openbaringen op veel punten echter tegen. Het is dus eigenlijk niet mogelijk om in de Koran en in de eerdere openbaringen geloven. Volgens sommige islamitische geleerden zijn de openbaringen in de Bijbel veranderd of vervalst in de loop der jaren en zijn ze dus niet meer betrouwbaar.

De Koran is door Allah zelf geschreven en rechtstreeks uit de hemel tot Mohammed gekomen (al dan niet via de aartsengel Gabriel). Het is de hoogste openbaring van Allah, waarin deze zijn wil bekend maakt.

Moslams eren de Koran zoals christenen Jezus eren (immers, Jezus is Gods hoogste openbaring!)

Allah en God

'Allah' is niet de naam van de god van de moslams, maar is het Arabische woord voor 'god'.

In tegenstelling tot de God van de christenen, is Allah onbereikbaar voor de mensen. Je kunt hem niet persoonlijk kennen, maar je kunt wel zijn wil leren kennen door het bestuderen van de Koran.

Allah mag niet worden verpersoonlijkt. Hij wordt niet blij of verdrietig wanneer iemand hem volgt of niet. Zijn goedheid (en ook vergeving) is vrijblijvend en onvoorspelbaar, want hij is niemand iets verplicht.

Professor Jeffrey, professor islamitische studies aan de Universiteit van Columbia en één van 's werelds meest gezaghebbende wetenschappers aangaande de islam, schrijft dat 'de naam Allah, en diens vrouwelijk vorm Allat, alom bekend waren in het pre-islamitische Arabië, en ook werd gevonden in inscripties die in Noord Afrika werden ontdekt... Allah is een pre-islamitische naam die overeenkomt met de Babylonische god met de naam Bel.' Bel betekent 'heer' en is een referentie naar en een titel van de maangod Sin.

Sharia en wet

De islamitische wetgeving 'sharia' is gebaseerd op de Koran. De sharia regelt alles: met welke hand je moet eten, hoeveel je aan aalmoezen moet geven, hoe en wanneer en hoe vaak je je moet wassen, etc.

Voor moslims is dit de maatstaf waarop Allah beoordeelt of je wel of niet in het paradijs komt. Daarmee is de sharia de bron van heil. In Galaten 3:17 wordt de functie van de wet in de Bijbel beschreven: de wet moet het volk bij God houden, maar het volk krijgt zijn zegen niet door het houden van de wet, maar van God zelf op basis van het verbond in Jezus Christus.

De sharia is een systeem van wetten waardoor je zekerheid hebt dat je de wil van Allah doet.

De vijf zuilen van de Islam

Een moslim gelooft in vijf belangrijke onderwerpen:

- De eenheid van God.
- Zijn engelen (aartsengelen, engelen en 'djinn', een soort geesten).
- Zijn boeken (o.a. boeken van Adam, Henoch, Abraham, pentateuch, psalmen, evangelie en als uiteindelijke openbaring de Koran).
- Zijn gezanten (o.a. Adam, Noach, Mozes, Isa (Jezus) en als grootste profeet Mohammed).
- De laatste dag.

Daarnaast zijn er nog stromingen binnen de Islam die geloven in de voorbestemming van goed en kwaad en in een lichamelijke opstanding op de laatste dag.

Iemand wordt 'officieel' moslim zodra hij in het bijzijn van twee getuigen de 'sjahaada', de islamitische geloofsbelijdenis, aflegt.

Als moslim ben je in je leven verplicht de volgende vijf 'zuilen' na te leven:

- Afleggen van de dagelijkse geloofsbelijdenis: "Er is geen God dan Allah en Mohammed is de boodschapper van Allah".
- Verplicht gebed, vijfmaal per dag, als praktische demonstratie van geloof en onderwerping.
- Geven van 'zakaat', een soort jaarlijkse welzijnsbijdrage van 2,5% waarvan de Koran precies beschrijft aan wie deze gegeven moet worden.
- Verplicht vasten in de maand Ramadan.
- Pelgrimstocht te Mekka.