

Themablاد "Huwelijk" Versie 28 december 2012

Instelling

God schiep de vrouw toen hij zag dat het niet goed was dat de man die Hij eerder had geschapen, alleen was. Al vanaf het begin van de schepping zien we dat God zelf heeft bepaald dat "een man zijn vader en zijn moeder zal verlaten en zich aan zijn vrouw zal hechten; en zij zullen tot één vlees zijn". Jezus voegt hier nog aan toe dat de mensen datgene wat God heeft samengevoegd, niet dient te scheiden. (Gen. 2:18, 2:24, Matt. 19:6)

Het huwelijk is een verbintenis (verbond). Een dergelijke verbintenis wordt altijd afgesloten in de aanwezigheid van minimaal twee getuigen, waarna de verbintenis vaststaat. In Maleachi 2:14 wordt beschreven hoe God zelf hierbij getuige is geweest! (Ruth 4:11, II Kor. 13:1)

Een verbintenis is gebaseerd op trouw (in voor- en tegenspoed), niet op (voorbijgaande) gevoelens!

In dit kader is het bijzonder om te zien hoe in de Bijbel de relatie tussen Christus en de gemeente wordt beschreven als die tussen een bruidegom en zijn bruid.

Samenwonen

Over het algemeen is de reden om te gaan samenwonen het feit dat er nog onzekerheid is over de duurzaamheid van de relatie. Er is dan ook geen wederzijdse belofte van trouw (verbintenis) in het openbaar uitgesproken in de aanwezigheid van mensen en dus ook niet van God.

Tegelijkertijd is er bij samenwonen over het algemeen wel sprake van een seksuele relatie. Zoals hiervoor is beschreven, is deze exclusief voorbehouden aan het huwelijk.

Om deze reden is samenwonen niet Bijbels.

Trouwen met een ongelovige

Paulus geeft nadrukkelijk aan dat het niet goed is wanneer een gelovige met een ongelovige trouwt. Zij zullen immers een 'ongelijk span' gaan vormen. In dit kader geeft hij ook aan dat, wanneer een ongelovige man of vrouw zijn/haar gelovige partner wil verlaten, deze haar/hem dient te laten gaan. (I Kor. 7:15, 7:39, II Kor. 6:14)

Echtscheiding

God zelf is trouw aan Zijn beloften en is bovendien zelf getuige geweest toen twee mensen elkaar trouw beloofden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Hij echtscheiding haat!! (Maleachi 2:16)

In het Oude Testament wordt erkend dat echtscheiding voorkomt (er werd dan een scheidingsbrief meegegeven). Jezus geeft echter duidelijk aan dat dit al vanaf het begin van de schepping niet de bedoeling is geweest. (Matt. 19:8)

De enige uitzondering (naast de eerder genoemde situatie waarin een ongelovige een gelovige partner wil verlaten) die in het Nieuwe Testament wordt vermeld, is wanneer de partner overspel heeft gepleegd. Echtscheiding is in dergelijke situaties niet 'verplicht', maar toegestaan! (Matt. 19:9)

Het is van belang te beseffen dat er in de Bijbel onderscheid wordt gemaakt tussen 'wegzenden' (uit elkaar gaan; 'scheiding van tafel en bed') en 'echtbreuk plegen';

- Er is pas sprake van echtbreuk wanneer één van de partners die uit elkaar zijn gegaan, vervolgens een nieuwe relatie aangaat. Degene die de nieuwe relatie aangaat, pleegt echtbreuk. Dit ongeacht de vraag wie van de partners besloot om uit elkaar te gaan! (Matt. 19:9)
- Wie een vrouw trouwt die door haar man is weggezonden (en de betreffende man is zelf nog geen nieuwe relatie aangegaan), pleegt echtbreuk. De mogelijkheid dat de relatie hersteld wordt, wordt hiermee immers ontnomen! (Matt. 5:32, Luk. 16:18)

Na de fase van het 'wegzenden' is er nog verzoening mogelijk. God is altijd uit op herstel van verbroken relaties! Het is daarom van groot belang dat betrokkenen ongehuwd blijven! (I Kor. 7:11)

Omdat 'wegzenden' de drempel tot echtscheiding verlaagt, wordt ook hiervoor gewaarschuwd. (Matt. 5:32)

Hertrouwen

Ook met betrekking to hertrouwen geeft de Bijbel een aantal regels.

- Weduwen en weduwnaren zijn vrij om te hertrouwen. (Rom. 7:1-3, I Kor. 7:39)
Jonge weduwen wordt zelfs aangeraden om opnieuw te trouwen. Toch spreekt Paulus de verwachting is dat een weduwe gelukkiger is wanneer zij ongetrouwd blijft. (I Kor. 7:40, I Tim. 5:14)
- Wanneer iemand is gescheiden
 - in verband met overspel van de partner,
 - op initiatief van een ongelovige partner,is het de betreffende persoon vrij om te hertrouwen. (Zie het gedeelte hiervoor bij 'echtscheiding'.)
- Wanneer iemand is gescheiden en
 - er is geen sprake van overspel door de partner.
 - de partner is nog niet opnieuw getrouwd (c.q. heeft een duurzame andere relatie),is het de betreffende persoon NIET vrij om te hertrouwen. (Zie het gedeelte hiervoor bij 'echtscheiding'.)

Overspel, hoererij

In I Kor. 6 lezen we dat “wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is”. “Wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam”, het lichaam dat een tempel is van de Heilige Geest! (I Kor. 6:16-19)

Ook op diverse andere plaatsen wordt erop gewezen hoe belangrijk het is het huwelijk zuiver te houden; “laat het huwelijk bij allen in ere zijn en het huwelijksbed onbevlekt”. (Hebr.,. 13:4)

Van belang hierbij is om te beseffen dat “wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft”. (Matt. 5:28)

De Opstandingskerk en het huwelijk

Om een leidinggevende rol dan wel een rol op het podium (muziekteam) te kunnen vervullen, dient de betreffende persoon

- niet zijn/haar partner weggezonden te hebben (al dan niet uitmondend in een scheiding),
- geen overspel te hebben gepleegd (dus ook geen relatie aangegaan met een gescheiden iemand!).