

Themablاد "Heilige Geest"
Versie 28 december 2012

Herkomst

Al tijdens Jezus leven heeft hij de gelovigen gezegd dat Hij hen niet als wezen zal achterlaten, maar dat Hij Zijn Vader zal vragen een andere Trooster te zenden.

Deze Trooster (Joh. 14: 16-17)

- Zal in eeuwigheid bij de gelovigen zijn.
- Kan door ongelovigen niet worden ontvangen.

Kenmerken

De Heilige Geest

- Heeft emoties. (Ef. 4:30)
- Heeft een wil. (I Kor. 12:11)

Wat doet de Heilige Geest

De Heilig Geest

- Leert de gelovigen. (Joh. 14:26)
- Brengt de gelovigen te binnen wat Jezus hen geleerd heeft. (Luk. 12:12, Joh. 14:26)
- Getuigt van Jezus. (Joh. 15:26)
- Verhindert gelovigen op specifieke momenten van Jezus te getuigen! (Hand. 16:6)
- Overtuigt de wereld van zonde. (Joh. 16:8)
- Wijst de weg naar de waarheid. (Joh. 16:13)
- Verheerlijkt Jezus. (Joh. 16:14)
- Geeft de gelovigen kracht. (Hand. 1:8)
- Geeft bijstand aan de gemeente. (Hand. 9:31)
- Vult gelovigen met de liefde van God. (Rom. 5:5)
- Komt de zwakheden van de gelovigen te hulp. (Rom. 8:26)
- Pleit voor de gelovigen. (Rom. 8:26-27)
- Onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God. (I Kor. 2:10)
- Leidt gebed. (Efez. 6:18, Judas 20)

Niemand kan zeggen "Jezus is Heere" dan door de Heilige Geest. (I Kor. 12:3)

Gaven

Er zijn verschillende (genade-)gaven, allen gegeven door één en dezelfde Geest. (I Kor. 12:1, 12:4)

- Openbaring (tot wat nuttig is voor de ander). (I Kor. 12:7)
- Woord van wijsheid. (I Kor. 12:8)
- Woord van kennis. (I Kor. 12:8)
- Geloof. (I Kor. 12:9)
- Genadegaven van genezingen. (I Kor. 12:9)
- Werking van krachten. (I Kor. 12:10)
- Profetie. (I Kor. 12:10)
- Onderscheiden van geesten. (I Kor. 12:10)
- Allerlei talen (tongen). (I Kor. 12:10)
- Uitleg van talen (tongen). (I Kor. 12:10)

Openbaring is voor iedere gelovige, de verdeling van de overige gaven wordt door de Heilige Geest bepaald. Dit neemt niet weg dat iedere gelovige wordt opgeroepen naar de gaven van de Heilige Geest te streven. Wel is het hierbij van belang de liefde (geen gave, maar vrucht) niet uit het oog te verliezen! Gods gaven kunnen alleen werken binnen Zijn liefde. (I Kor. 12:7-8, 13, 14:1)

Een gave die speciaal wordt 'aanbevolen' is profetie. (I Kor. 14:1)

Bij het toepassen van de gaven is het van belang dat de orde te allen tijde gehandhaafd blijft. (I Kor. 14:33, 40)

- Voor wat betreft het in de gemeente spreken in tongen, dient dit tot 2 of 3 beperkt te worden. (I Kor. 14:27)
 Er dient altijd uitlegging te zijn, zo niet dan moet er worden gezwegen en gebeden. (I Kor. 14:28)

- Voor wat betreft het profeteren, dit dient één voor één te gebeuren. De geesten van de profeten zijn aan de profeten zelf onderworpen. Openbaring is dus geen vrijbrief voor wanorde! (1 Kor. 14:32)

Vrucht

Naast gaven is er ook vrucht (enkelvoud!) van de Heilige Geest (Gal. 5:22)

- Liefde.
- Blijdschap.
- Vrede.
- Geduld.
- Vriendelijkheid.
- Goedheid.
- Geloof.
- Zachtmoedigheid.
- Zelfbeheersing.

Het is niet een kwestie van 'of / of', maar van 'en / en', waarbij tussen beide balans dient te zijn. Dit betreft met name de balans met de vrucht 'liefde'. (1 Kor. 14:1)

Ontvangen van de Heilige Geest

De Heilige Geest kan op verschillende manieren worden ontvangen;

- Spontaan, onder het horen van het woord. (Hand. 10:44, Gal. 3:2, 5)
- Na eigen gebed om de Heilige Geest. (Luk. 11:13)
- Na gebed van een ander om de Heilige Geest, al dan niet aangevuld met handoplegging (Hand. 8:15-17, 19:1-7).

God zelf is de schenker van de Heilige Geest. Hij belooft deze aan een ieder die zich bekeert en zich laat dopen. (Hand. 2:38)

Jezus zelf benoemde het ontvangen van de Heilige Geest als de doop in de Heilige Geest. (Mat. 3:11, Hand. 1:5)

Volgorde dopen - ontvangen van de Heilige Geest

Wanneer de doop met de Heilige Geest niet spontaan is ontvangen (onder het horen van het woord), vindt het ontvangen van de Heilige Geest normaliter plaats na de doop. (Matt. 3:16, Hand. 2:38, 8:16)

De Opstandingskerk en de Heilige Geest

Gezien het belang van de Heilige Geest in het leven van iedere gelovige, wordt voor iedereen die is gedoopt direct na de doop onder handoplegging gebeden voor de doop in de Heilige Geest.

Profetie lijkt langzaam maar zeker ook uit evangelische gemeenten te verdwijnen. Om dit te voorkomen bestaat iedere zondagdienst de gelegenheid tot het doorgeven van een woord van de Heer. Woorden worden door de oudsten van de gemeente getoetst.