

**Themablad "Genezing"**  
**Versie 28 december 2012**

**Ons lichaam is voor God belangrijk**

Ons lichaam is niet zomaar een (tijdelijk) omhulsel. (II Kor. 5:6)

Het lichaam is voor God belangrijk;

- Hij heeft onze nieren geschapen ons in de moederschoot gegeven. (Ps. 139:13)
- Ons lichaam is voor de Heer. (I Kor. 6:13)
- Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. (I Kor. 6:19)
- We worden opgeroepen God met ons lichaam te verheerlijken. (I Kor. 6:20)

Het is daarom van belang zuinig op dit lichaam te zijn en gezond te leven! Tegelijkertijd moet het lichaam niet worden verheerlijkt. (I Tim. 4:8)

**Ziekte of zieke**

In algemene zin is ziekte (en dood) het gevolg van de komst van de zonde in de wereld. Dit neemt niet weg dat God ziekte tot Zijn eer kan gebruiken. Het gaat hierbij meestal echter om het wonder van genezing. (Gen. 3:16, 19(!), Joh. 11:4)

**De striemen van Jezus**

Jezus heeft onze zonden, ziekte en leed op het kruis van Golgotha gedragen. (Jes. 53:5)

**Genezing**

Om genezing te ontvangen moet de zieke en/of zijn omgeving veelal 'in actie komen'.

God verbindt Zijn bovennatuurlijk handelen aan het natuurlijk handelen van de mens. Dit is een geestelijk principe dat op veel plaatsen in de Bijbel terugkomt (denk bijvoorbeeld ook aan zwangerschap/nieuw leven, zegenen, etc.)

**Genezing door handoplegging**

Jezus gaf zijn volgelingen de autoriteit om op zieken de handen te leggen, zodat zij genezen worden. Jezus bevestigt het woord door dergelijke tekenen. (Mark. 16:18-20)

Genezing door handoplegging heeft een meerledig doel;

- Verheerlijking van God.
  - Genezing van de zieke persoon.
  - Getuigenis voor de betreffende persoon en zijn of haar omgeving.
- Handoplegging is daarom primair gericht op ongelovigen. Het initiatief tot handoplegging ligt bij de gelovige. Het zal duidelijk zijn dat deze wijsheid nodig heeft om te besluiten wanneer hij/zij van deze autoriteit gebruik zal maken!

**Genezing door ziekenzalving**

Indien een gelovige ziek is, dient hij/zij de oudsten (meervoud!) van de gemeente te vragen hem/haar in de naam van Jezus met olie te zalven. Voordat de 'zieke gelovige' wordt gezalfd, zal hem/haar eerst worden gevraagd of er misschien sprake is van zonde die genezing in de weg kan staan. (Jak. 5:14-16)

Genezing door ziekenzalving heeft, naast verheerlijking van God, uitsluitend tot doel de genezing van de zieke persoon. Het initiatief tot ziekenzalving ligt bij de 'zieke gelovige'.

**Vergeving**

Vergeving (verzoening) is een belangrijke voorwaarde voor genezing ("Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt"). (Jak. 5:16)

Gebrek aan vergeving kan genezing in de weg staan. Omgekeerd kan, wanneer genezing uitblijft, niet de conclusie worden getrokken dat er 'wellicht nog iets opgeruimd moet worden'.

**Andere middelen tot genezing**

In de Bijbel komen verschillende andere 'middelen' tot genezing voor.

- Jezus spuugde op de grond, maakte er slijk van en smeerde dit op de ogen van een blinde, waarna deze weer kon zien. (Joh. 9:6)
- Paulus gaf zweetdoeken mee om naar zieken te worden gebracht, waarna zij genazen. (Hand. 19:12)

Gelovigen worden echter nergens opgeroepen hiervan gebruik te maken! God is authentiek en creatief. Hij kan individuele mensen een bijzondere genezingsbediening geven!

### **Gebed**

Naast de hiervoor genoemde handelingen is er één nog niet genoemd, namelijk die van gebed (voorbede). "Het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal hem weer oprichten" en "bid voor elkaar, opdat u gezond wordt". (Jak. 5:15-16)

Het is van belang om ook in geval van ziekte in gebed voor elkaar te strijden want, "als één lid lijdt, lijden alle leden mee". (I Kor. 12:26)

### **Medische wetenschap**

Dankzij de verstandelijke vermogens die de mens heeft gekregen, is de medische wetenschap steeds beter in staat tot het genezen van allerlei ziekte. We mogen hier dankbaar voor zijn en zo optimaal mogelijk gebruik van maken! Ook dit hoort bij het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen lichamelijk welzijn.

Het doen van een beroep op de medische wetenschap (inclusief de huisarts) dient wel altijd gepaard te gaan met het zoeken van God!

Het is van belang te allen tijde goed onderscheid te blijven maken tussen medische wetenschap en alternatieve occulte genezingspraktijken!

### **Belasting uit het voorgelacht, vloek en erfelijke ziekten**

Bijzonder situaties die tot ziekte kunnen leiden zijn:

- Ziekten als gevolg van belasting uit het voorgelacht.
- Ziekten als gevolg van een vloek.

In deze situaties hebben ziekten een directe geestelijke oorzaak.

Een dergelijke geestelijke oorzaak kan de bron zijn van erfelijke ziekten, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

Zie verder het themablad 'Bevrijding'.

### **Wat indien er geen genezing plaatsvindt**

Soms kan zonde genezing in de weg staan; zonde kan zelfs de oorzaak van ziekte zijn. Een voorbeeld van een mogelijke oorzaak zijn misbruiken bij het avondmaal. (I Kor. 11:30)

Ook uit Jak. 5:16 kan een link tussen lichamelijk lijden en zonde worden afgeleid.

Dit alles neemt niet weg dat het voorkomt dat, ondanks het feit dat de Bijbelse weg gevolgd is (zalving met olie, voorbede, soms vurig gedaan door velen, etc.), er toch geen genezing plaatsvindt.

De neiging bestaat dan al gauw te verwijzen naar het verhaal van Job, die ook veel onheil overkwam omdat God dit toeliet met een bepaald doel. Het verhaal van Job liep echter goed af ('eind goed al goed'). Vaak is dat in situaties van ernstige ziekte waarmee we zelf worden geconfronteerd niet het geval. We hebben in dit aardse leven als gelovigen helaas te maken met situaties van ernstige ziekte waarin genezing uitblijft.

Waar we in dergelijke situaties aan mogen blijven vasthouden is de erkenning dat God een soeverein God is. God kan ingrijpen, maar kan er ook voor kiezen dat niet te doen. Dit doet echter niets af aan Zijn almacht! (Gen. 17:1, Openb. 19:6)

Zolang de wereld waarin we leven nog gebukt gaat onder de gevolgen van de zonde, zullen we moeten accepteren dat er veel dingen zijn die we niet kunnen en zullen begrijpen. We zien maar een deel van Gods plan, omdat we "kijken door middel van een spiegel in een raadsel". (I Kor. 13:9, 12)