

GELOOFSBELIJDENIS
VOLLE EVANGELIE GEMEENTE
OPSTANDINGSKERK



Versie: 13 oktober 2007

Het geloof in God kan niet in enkele artikelen worden beschreven.

Wij streven ernaar om Gods Woord in alle opzichten zo nauwgezet mogelijk en trouw in ons leven gestalte te geven, op een wijze zoals de Heilige Geest ons leert, in navolging van Jezus Christus. We laten ons daarbij leiden door de volgende uitgangspunten:

- Wij geloven in de eeuwige levende God, die hemel en aarde gemaakt heeft en die onveranderlijk, almachtig, rechtvaardig en goed is (*Psalm 11:7 en Openb. 1:8*)
- Wij geloven en belijden de Bijbel als het Woord van God in het oude en het nieuwe testament, dat geïnspireerd door de Heilige Geest geschreven is en waarin Zijn wil volkomen vervat is en ons onderricht, weerlegt, verbetert en opvoedt in gerechtigheid (*Psalm 12:7 en 2 Tim. 3:16*)
- Wij geloven dat de Here Jezus Christus, ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, de Zoon van God is en stierf aan het kruis van Golgotha tot verzoening van onze zonden. Hij is de redder der mensen, waarlijk God en waarachtig mens (*Luc. 1:30-35, Joh. 1:1-18, Rom. 5:8-11 en 1 Joh. 4:9-10*)
- Wij geloven dat het bloed van Jezus, Gods Zoon, ons heeft gereinigd van alle zonde (*Hebr. 9:13-14, 1 Joh. 1:7*)
- Wij geloven in de opstanding van de Here Jezus Christus uit de dood om onze rechtvaardiging (*Rom. 4:25*)
- Wij geloven in de lichamelijke hemelvaart van de Here Jezus Christus en dat Hij Zijn plaats heeft ingenomen op de troon aan de rechterhand van Zijn Vader in de Hemel, vanwaar Hij Zijn Heilige Geest heeft uitgestort (*Hand. 1:10, Rom. 8:34, Joël 3:28-29 en Hand. 2:1-4*)
- Wij geloven in de drie-eenheid van God, als Vader, Zoon en Heilige Geest (*1 Joh. 5:7-8*)
- Wij geloven dat wij door de doop in water door onderdompeling een geheel nieuw leven leiden (*Marc. 16:16 en Rom. 6:4*)
- Wij geloven dat door het ontvangen van de Heilige Geest, met de daaraan verbonden uitingen, gaven en vrucht tot verheerlijking van Jezus Christus, de gemeente gesticht wordt (*Hand. 1:8, 1 Cor. 14:26, 1 Cor. 12:4-11 en Gal. 5:22*)
- Wij geloven dat, doordat Jezus Christus de duivel heeft overwonnen op het kruis van Golgotha, de gemeente macht heeft gekregen over de duivel en zijn demonen te zegevieren; door de kracht van God is genezing mogelijk van geest, ziel en lichaam in de Naam van Jezus (*Col. 2:15, Luc. 10:19 en Jes. 53:4-5*)
- Wij geloven, op grond van Zijn belofte, in de wederkomst van Jezus (*Joh 14:3 en Hand 1:11*)
- Wij geloven in het eeuwige leven (*Joh. 3:16*)