

Themablاد "Bijbel"

Versie 8 september 2012

Waarom de Bijbel

De Bijbel is het Woord van God, opgeschreven door mensen geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat de Bijbel Gods Woord is, blijkt uit de inhoud, bijvoorbeeld in de vorm van profetieën. Van veel van deze profetieën kan de juistheid worden vastgesteld, doordat ze inmiddels in vervulling zijn gegaan. Vaak is deze vervulling eveneens in de Bijbel beschreven!

Waarom de Bijbel bestuderen

Het bestuderen van de Bijbel is één van de manieren (en zelfs voorwaarde) om God te leren kennen.

Paulus schrijft over de noodzaak van het kennen van de heilige Schriften "die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is"! Hierbij is "heel de Schrift door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust" (II Tim. 3:15-17).

Het Woord van God is levend en grijpt diep in. Een volk kan te gronde gaan omdat er geen kennis van Gods Woord aanwezig is. (Hosea 4:1-6, Hebr. 4:12)

Waarom de hele Bijbel bestuderen

Zoals hiervoor al is genoemd, is elk woord nuttig te onderrichten, etc. (II Tim. 3:16)

De Bijbel vormt een afgerond geheel, van kaft tot kaft, van Genesis tot en met Openbaringen. God Zelf waakt erover dat niets, geen tittel (=streepje, punt of haakje) en geen jota (=kleinste letter van het Aramese alfabet) hiervan verloren gaat. (Matt. 5:18, Luk. 16:17)

Relatie Oude Testament en Nieuwe Testament

In Jezus zijn heel veel profetieën uit het Oude Testament vervuld;

- De Messias zal voortkomen uit een maagd. Jezus is geboren uit de maagd Maria. (Jes. 7:14, Matt 1:18)
- De Messias zal de kop van de slang vermorzelen. Door het sterven en de opstanding van Jezus is Satan overwonnen. (Gen. 3:15, Kol. 2:15)
- De Messias zal een afstammeling zijn van Abraham, Isaac, Jakob, Juda. Uit ondermeer het geslachtsregister blijkt de afstamming van Jezus. (Gen. 12:3, 17:19, 21:12, 28:14. 49:10, Num. 24:17-19, Matt. 1:1-17, Rom. 1:3, Hebr. 7:14)
- De Messias zal geboren worden in Bethlehem. Jezus is geboren in Bethlehem. (Micha 5:1, Matt. 2:1)
- De komst van de Messias zal voorafgegaan worden door een boodschapper. De komst van Jezus werd voorafgegaan door Johannes de Doper. (Jes. 40:3, Matt. 3:1-2)

Jezus zelf geeft aan dat de profetieën in het Oude Testament over Hem gaan. (Matt. 16:13-17, 21:42-46)

Loflied op Gods Woord

De langste Psalm (Psalm 119, met maar liefst 176 verzen) is één groot loflied op de Bijbel.

(Het overdenken van) Gods Woord

- maakt dat je niet beschaamd staat, (vs. 6)
 - dient om je pad zuiver te bewaren, (vs. 9)
 - maakt dat je niet tegen God zondigt, (vs. 11)
 - is iets waarin je je mag verblijden, (vs. 16)
 - doet Zijn wonderen kennen, (vs. 18 en 27)
 - vertroost, (vs. 28)
 - doet de leugen wijken, (vs. 29)
 - is een lamp voor je voet en een licht op je pad, (vs. 105)
- etc.

Feiten over de Bijbel

Het Oude Testament bestaat uit 39 boeken en is geschreven in een tijdsbestek van meer dan 1000 jaar.

Het Oude Testament is voor het merendeel in het (oud-)Hebreeuws geschreven. Slechts een klein aantal gedeelten is in het Aramees resp. Grieks geschreven.

De volgorde van 'ons' Oude Testament komt uit de Griekse vertaling (Septuaginta) van de Hebreeuwse Bijbel. Er is een vierdeling in aangebracht, die min of meer logisch van aard is (de wet, historie bij historie, poëzie bij poëzie en profetie bij profetie):

Wet:	Genesis t.m. Deuteronomium
Historische boeken	Jozua t.m. Esther
Poëtische boeken:	Job t.m. Hooglied
Profeten:	Jesaja t.m. Maleachi, waarbij Hosea t.m. Maleachi als kleine profeten worden aangemerkt.

De Hebreeuwse Bijbel wordt de TeNaCH genoemd. De volgorde van de boeken in de TeNaCH komt meer overeen met de groei van de oudtestamentische canon.

Tora (Wet)	Nebiim (Profeten)	Chetoebim (Geschriften)
Genesis	vroege profeten	Psalmen
Exodus	Jozua	Job
Leviticus	Richteren	Spreuken
Numeri	Samuël (I en II)	Ruth)
Deuteronomium	Koningen (I en II)	Hooglied) Megillot
	late profeten	Prediker) (feest-
	Jesaja	Klaagliederen) rollen
	Jeremia	Esther)
	Ezechiël	
	Hosea	Daniël
	Joël	Ezra
	Amos	Nehemia
	Obadja	Kronieken (I en II)
	Jona	
	Micha	
	Nahum	
	Habakuk	
	Sefanja	
	Haggai	
	Zacharia	
	Maleachi	

Het Nieuwe Testament bestaat uit 27 boeken en is geschreven in een tijdsbestek van nog geen 100 jaar. Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven.