

Themablاد "Bevrijding"
Versie 8 september 2012

Wat zijn demonen

Zie hiervoor het themablاد 'Engelen en demonen'.

Soorten

Er zijn diverse soorten demonen of boze geesten;

- 'Niet nader aangeduide' boze geesten. (Luk. 8:2)
- Onreine geesten. (Mark. 5:8, Luk. 9:42)
- Waarzeggende geesten. (Hand. 16:16)
- Afgoden. (I Kor. 10:19-21)
- Etc.

Verblijfplaats

Een demon kan op verschillende plaatsen verblijven:

- In een mens. (Matt. 8:28, Mat. 12:22)
- In een dier. (Matt. 8:32)
- In een huis.
- In een voorwerp.

Oorzaak

Bezetting door een demon kan verschillende oorzaken hebben:

- Overdracht vanuit het voorgeslacht. (Exod. 20:3-5)
- Overdracht door de omgeving.
- Vloek.
- Occultisme.

Alhoewel de meeste oorzaken dus buiten het eigen handelen liggen ('het overkomt je'), is occultisme in praktijk de meest voorkomende oorzaak.

Occultisme betreft het raadplegen van de geestelijke wereld en komt voor in de meest uiteenlopende vormen;

- Zoon of dochter door het vuur doen gaan. (Deut. 18:10)
- Waarzeggerij. (Num. 22:7, 23:23, Deut. 18:10, Micha 5:11)
- Wichelarij. (Deut. 18:10)
- Uitlegging van voortekenen. (Deut. 18:10)
- Tovenarij. (Ex 7:11-22, . 22:18, Lev. 19:26, Deut. 18:10, I Sam. 15:23, Jes. 47:9)
- Bezweren. (Deut. 18:11)
- Raadplegen van een waarzeggende geest of en geest van een dode. (Deut. 18:11)
- Raadplegen van een dode. (Deut. 18:11)

Voor God zijn al deze dingen een gruwel! (Deut. 7:25-26, 18:10-12)

Veel in onze tijd voorkomende zaken zoals

- Glasje draaien.
- Horoscopen, handlezen, (tarot)kaartleggen.
- Reiki, New Age, Hindoeïsme, Boeddhisme.
- Etc.

zijn dus vormen van occultisme!

Eén van de grootste problemen in onze maatschappij, maar ook in de Gemeente, is dat er onvoldoende kennis is van 'de geestelijke wereld', waardoor het gevaar ervan niet wordt onderkend. Gods volk gaat te gronde aan gebrek aan kennis! (Hos. 4:6, 14)

Zodra een demon een mens binnenkomt, worden 'de deuren en ramen gesloten', zodat de betreffende persoon de waarheid niet meer verstaat.

Bevrijding

Jesus gaf Zijn volgelingen macht om in Zijn naam boze geesten uit te drijven. (Mark. 16:17, Luk. 10:19)

Al vanaf het eerste begin weten gelovigen hier niet goed mee om te gaan. Om deze reden roept Jezus op om te bidden en te vasten, om uitdrijving te bewerkstelligen. (Matt. 17:21, Mark. 9:29)

Boze geesten die worden uitgedreven, gaan op zoek naar een nieuw 'thuis'. (Matt. 12:43, zie in dit kader ook Matt. 8:32)

Voorwerpen die een vloek dragen, die gebruikt zijn voor occultisme etc. (houten beelden, boeken, e.d.) dienen zoveel mogelijk te worden verbrand. (Deut. 7:25, Hand. 19:19)

In de Bijbel zijn geen voorbeelden te vinden waarbij een boze geest wordt uitgedreven door handoplegging. Wel wordt juist gewaarschuwd nooit iemand overhaast de handen op te leggen. (I Tim. 5:22)

Bevrijd en dan

Het is van belang om te onderkennen dat het mogelijk is dat meerdere demonen van iemand bezit hebben genomen. De betreffende persoon is pas bevrijdt wanneer alles is opgeruimd! (Matt. 8:31)

Het uitdrijven van boze geesten alleen is niet voldoende. Wanneer er verder niets gebeurt, bestaat de kans dat de uitgedreven geest terugkomt en (zeven) andere geesten meeneemt. (Matt. 12:43-45)
Het is daarom dat 'het huis' na het uitdrijven van de boze geest(en) direct opnieuw wordt gevuld, namelijk met de Heilige Geest.

Voorkomen is beter dan genezen

In onze moderne maatschappij komt occultisme op veel plaatsen ongemerkt voor. Denk hierbij alleen maar aan horoscopen in ieder blad of tijdschrift. Het is daarom van belang hier continu alert op te zijn.

Ook in de gemeente moet niet alles klakkeloos worden aangenomen. Geesten moeten worden beproefd om te voorkomen dat valse profetie etc. de gemeente inkomen. (I Joh. 4)
Alleen door onderwerping aan God en het bieden van weerstand aan de duivel zal hij (de duivel) weggaan. (Jak. 4:7)

Vallen in de geest

Een speciaal onderwerp in dit kader vormt 'vallen in de geest'. Hierbij is naast (fysiek) vallen veelal sprake van ongecontroleerde spastische bewegingen, hysterisch en irrationeel lachen, dierengeluiden, etc.

Wanneer in de Bijbel mensen gaan liggen voor/door God of Zijn Geest, dan is dat uit ontzag. Er is nooit sprake van tussenkomst van een mens, maar van een directe ontmoeting met God of een engel. (Gen. 17:1-3, Num. 22:31, Ezech. 1:28, 43:3)

Een opvallend detail hierbij is dat men altijd voorover ligt. Achterover vallen duidt altijd op een oordeel! (Gen. 49:17, I Sam. 4:18, Jes. 28:13, Joh. 18:6)

Bij vallen in de geest en alle overige bijbehorende verschijnselen is er dus sprake van overmatige emotie (gevoel en geen geloof) of van demonen.

In de Bijbel wordt ervoor gewaarschuwd dat in de eindtijd in de naam van Jezus zal worden geprofeteerd, demonen zullen worden uitgedreven of andere machtige daden worden verricht, maar dat Jezus hiervan zegt dat Hij degene die deze daden doet niet heeft gekend! (Matt. 7:22-23)

De Opstandingskerk en bevrijding

Bij bevrijding(spastoraat) is sprake van een directe confrontatie in de hemelse gewesten. Om deze reden

- Worden uitsluitend mensen ingezet die Geest-ervuld zijn en in staat zijn tot het onderscheiden van geesten.
- Worden uitsluitend mensen ingezet die in bevrijdingspastoraat zijn onderwezen en die hiervoor een roeping hebben.
- Wordt nooit door één persoon alleen gehandeld. Er dient altijd minimaal een tweede persoon aanwezig te zijn die gelijktijdig (al dan niet in tongen) kan bidden.